



De groeten van Greet

Ik ben trots op Rotterdam. Niet alleen vanwege het moderne centrum, maar zeker ook vanwege alle mooie wijken eromheen. Na de oorlog is er hard gewerkt om leefbare wijken te maken. Eén van die wijken is Kralingen-West, waar ik ben opgegroeid en speelde in de straten. Er werden door groepen bewoners plekken gecreëerd om te tafeltennissen en voor de kleintjes werden wipkippen neergezet. Maar door de jaren heen werkte dat niet meer en was er behoefte aan plekken om samen te komen, in Jaffa, op het Berkelplein en in Vredenoord, met het plein dat toen nog geen naam had. Er is daar met de school goed nagedacht over de indeling. Een korf voor korfbal op het schoolplein, een voetbalveldje en een zandbak voor de kleintjes. Voor Clubhuis Vredenoord allerlei klimrekken, e.d. Het werkte perfect. Goed bedacht door de bewoners en de deelgemeenteraad en door Gemeentewerken goed onderhouden. En de buurt had geen overlast meer. Rondom het plein kwamen bomen - uit Blijdorp. Groen dat tevoren ontbrak in deze buurt. Een mooi plaatje voor de toekomst. Maar niks is eeuwig. Eerst ging de school weg en toen brandde Clubhuis Vredenoord tot de grond toe af. En nu het bericht dat op het Vredenoordplein een grote school komt met tussen de 400 en 500 leerlingen. Voortgezet onderwijs, dus grote kinderen. Weg speelplek en uitzicht voor de bewoners uit de Korte Wollenfoppenstraat met de kluswonin-

gen. Jonge mensen die al jarenlang hun huis aan het opknappen zijn en die de wijk een nieuw elan geven. Ook het oude pakhuis wordt gerenoveerd en zo komt er weer een mooi stukje Rotterdam bij. De bewoners zijn erg boos omdat zij niks wisten van de plannen om op het plein een school neer te zetten en de Gebiedscommissie Kralingen-Crooswijk werd ook compleet verrast. Hoe zit het met de inspraak door burgers en commissieleden, zoals beloofd? De deelraden werden opgeheven en in het nieuwe model zouden de burgers meer inspraak hebben. Dat is toch afgesproken? Is er wel gekeken naar andere plekken, zoals het Ammanplein? Ex-deelraadslid Jacques la Croix suggereerde de locatie van het Rudolf Steiner College, nu nog aan de Vondelweg, die naar de Tamboerstraat gaat. Het is toch niet zo dat er niet meer gepraat wordt met de bewoners rondom de pleinen? Inspraak moet, anders zijn de gebiedscommissies niks waard. Of wil het College van B & W het alleen voor het zeggen hebben? Ik hoop dat veel mensen de actie van de bewoners steunen en dat er een goede oplossing komt. Dan is ook het vele werk voor deze buurt in het verleden niet voor niets geweest.

Greet Wijs

Reageren? Ga naar: www.desteronline.nl, onderaan de tekst. Bellen of mailen naar De Ster kan ook.